

Φίλες και φίλοι,

Πριν δύο χρόνια, μιλήσαμε για Νέα Μεταπολίτευση. Τότε σε πολλούς αυτό φάνηκε παράξενο. Σήμερα ουσιαστικά συμφωνούν όλοι: Οι εκλογές που έρχονται είναι οι πιο κρίσιμες από την Μεταπολίτευση του 1974. Γιατί κλείνουν την ιστορική περίοδο που ξεκίνησε τότε...

Στόχος μας είναι να τα αλλάξουμε όλα.

Ποια «όλα»;

Το μοντέλο ανάπτυξης! Και το σύστημα διακυβέρνησης!

Όχι ένα από τα δύο. **Και τα δύο...**

Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα καταναλώνουμε από δανεικά. Και χρεώναμε τα παιδιά μας.

Ξοδεύαμε όλο και περισσότερο, ενώ παράγαμε όλο και λιγότερα. Δανειζόμασταν όλο και περισσότερο, και εισάγαμε σχεδόν τα πάντα.

Αυτό πρέπει να αλλάξει...

Κι αυτό θα εξηγήσουμε σήμερα. Το Σχέδιό μας για την Οικονομία, με προτεραιότητα την Ανάκαμψη και την Ανάπτυξη.

Την ερχόμενη Πέμπτη, από τον ίδιο αυτό χώρο του Ζαπτείου, θα μιλήσουμε για την άλλη μεγάλη αλλαγή – στο σύστημα διακυβέρνησης, στους θεσμούς, στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Σύνταγμα, στην Ασφάλεια, στις απειλές για την κοινωνική συνοχή και την πιο επείγουσα: την λαθρομετανάστευση.

Γιατί η δημοκρατία μας έχει πρόβλημα!

Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται και να ψηφίζουν.

Αλλά τα δικαιώματα των πολλών καταπατώνται από τα προνόμια των λίγων.

Και οι περισσότεροι δεν έχουν ευκαιρίες.

Οι γραφειοκράτες του κρατισμού καταπιέζουν τους απλούς πολίτες.

Οι κομματικοί στρατοί, όσους παλεύουν μόνοι τους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι συντεχνίες που αναστατώνουν τις πόλεις κάθε μέρα, συντρίβουν τους επαγγελματίες που προσπαθούν να ζήσουν στην αγορά.

Οι κρατικοδίαιτοι, παραμερίζουν όσους δεν έχουν πρόσβαση στην εξουσία.

Οι «ημέτεροι», εκτοπίζουν τους ικανούς.

Οι κόλακες, βάζουν στο περιθώριο τους αξιοπρεπείς.

Αυτά όλα είναι νοσηρά συμπτώματα, είναι στρεβλώσεις της δημοκρατίας μας.

Και πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, για να τη διασώσουμε και να τη δυναμώσουμε. Το πώς, θα το εξηγήσουμε την ερχόμενη Πέμπτη από αυτό εδώ το χώρο...

Για την ώρα κρατήστε αυτό: όταν λέμε «θα τα αλλάξουμε όλα», εννοούμε όλα: και το μοντέλο ανάπτυξης που χρεοκόπησε και το μοντέλο διακυβέρνησης που απέτυχε

Φίλες και φίλοι,

Τέρμα, λοιπόν, με το παρελθόν. Ας κοιτάξουμε από δω και μπρος τι γίνεται...

Το πρώτο πράγμα που λέμε, είναι ότι η Ελλάδα έχει Πλούτο ανεκμετάλλευτο. Η Ελλάδα είναι **μια πλούσια χώρα**.

Κι εδώ είναι το παράδοξο: η Ελλάδα είναι μια **πλούσια** χώρα που την κατάντησαν... **υπερχρεωμένη!**

Ποιά είναι η περιουσία της χώρας μας:

-- Είναι ο φυσικός της πλούτος. Είναι ο ορυκτός της πλούτος. Είναι τα ενεργειακά της αποθέματα. Είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που αν τα αξιοποιήσει σωστά μπορεί να σαρώσει τις διεθνείς αγορές. Είναι - πάνω απ'Α όλα - το ταλέντο των ανθρώπων της, το «δαμόνιο» του Έλληνα. Που διαπρέπει παντού στον κόσμο και μόνο στην πατρίδα του παραζώνει...

-- Έχουμε την μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο. Κι όμως δεν έχουμε ναυπηγεία! Κι ο Πειραιάς ακόμα περιμένει να γίνει διεθνές Ναυτιλιακό κέντρο.

-- Έχουμε μοναδικές φυσικές ομορφιές. Κι όμως διώχνουμε τους τουρίστες...

-- Έχουμε μοναδικό ορυκτό πλούτο, από βιομηχανικά μέταλλα μέχρι χρυσό και «σπάνιες γαίες». Κι όμως, δεν έχουμε ορυχεία, ή έχουμε ελάχιστα...

-- Έχουμε τεράστια ποικιλία προϊόντων της γης, γεωργικά και κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά, φρούτα, με γεύση και θρεπτική αξία μοναδική διεθνώς. Έχουμε απίστευτη ποικιλία αρωματικών και ιαματικών φυτών. Κι όμως, έχουμε ελάχιστη μεταποίηση κι ακόμα λιγότερες εξαγωγές.

-- Τους γεωργούς μας τους έχουμε αφήσει στο έλεος των μεσαζόντων...

-- Τους κτηνοτρόφους μας τους κυνηγάμε.

-- Έχουμε ανεπανάληπτους ιστορικούς και αρχαιολογικούς θησαυρούς, μνημεία και μουσειακά ευρήματα, που θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα μοναδικό πόλο έλξης στον κόσμο. Κι όμως δεν τα έχουμε αξιοποιήσει παρά ελάχιστα...

-- Έχουμε τεράστια δυναμικό επιστημόνων και ερευνητών διεθνώς. Κι όμως έχουμε ελάχιστη έρευνα.

-- Ακόμα και κλάδοι μας που πάνε καλά εξαγωγικά, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια, αντιμετωπίζουν κι αυτοί σοβαρά προβλήματα σήμερα.

-- Έχουμε ακόμα τεράστια ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Που παραμένει αναξιοποίητη. Ληηλατείται συστηματικά από κυκλώματα επιτηδείων. Και καταπατείται συνεχώς. Ή περιμένει τον... «καταπατητή» της!

Αν αξιοποιούσαμε ένα μικρό μέρος όλων αυτών, θα λύναμε το πρόβλημα του χρέους και θα γινόμασταν «παγκόσμιος πρωταθλητής» σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Όταν μιλήσαμε για την προτεραιότητα να ανακηρυχθεί **η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας, η ΑΟΖ**, ώστε να αποκαλυφθούν τα ενεργειακά μας αποθέματα, κάποιοι αμφισβήτησαν ότι υπάρχουν τέτοια αποθέματα.

Τώρα έρχονται ξένοι οργανισμοί και κάνουν συνέδρια στην Ελλάδα για τον ενεργειακό της πλούτο. Κι όμως, ακόμα ΑΟΖ δεν έχουμε ανακηρύξει...

Κάποιοι μας είπαν ότι «δεν γίνονται αυτά τα πράγματα»...

Κι όμως τα έκανε η Κύπρος – η μικρή Κύπρος! Παρά τις απειλές και τους εκβιασμούς. Και βρήκε μεγάλα αποθέματα. Κι όλοι πια πιθανολογούν ότι αντίστοιχα υπάρχουν και στον Ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο.

Η μεγαλύτερη **αποτυχία** όλης της μεταπολιτευτικής περιόδου είναι ότι οδήγησε στη χρεοκοπία μια χώρα με τεράστιο Πλούτο!

Κάποιοι θέλουν να πιστέψετε, ότι είμαστε φτωχοί και γονατισμένοι.

Εμείς σας λέμε ότι η Ελλάδα είναι **ευλογημένος τόπος!** Και την **κατάντησαν** υπερχρεωμένη...

Η Ελλάδα βρέθηκε πολλές φορές σε κατάσταση χειρότερη από την τωρινή. Κι όμως σηκώθηκε ξανά και προχώρησε.

Άλλες χώρες βρέθηκαν σε κατάσταση χειρότερη από τη δική μας σήμερα. Κι όμως, σήκωσαν κεφάλι και πέτυχαν πολλά πράγματα.

Αυτό που πέτυχαν άλλοι, μπορούμε να το επιτύχουμε κι εμείς.

Αυτό που πέτυχαν οι Έλληνες παλαιότερα, μπορούν να το επιτύχουν ξανά.

Εμείς πιστεύουμε στην Ελλάδα και στον Πλούτο της.

Εμείς πιστεύουμε στον Έλληνα - στο πείσμα και στις αστείρευτες δυνάμεις που κρύβει μέσα του.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε τώρα, λοιπόν, είναι να ξεπεράσουμε όλη αυτή την απαισιοδοξία. Κι αυτό θα κάνουμε από την πρώτη μέρα...

Φίλες και φίλοι,

Για να τα καταφέρουμε, δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας...

Πρέπει να έχουμε και **Σχέδιο!**

Κι εδώ είναι το δεύτερο που μας κάνει να διαφέρουμε απ'Α όλους τους άλλους.

Γύρω σας υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, κι εμείς.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει Σχέδιο! Βέβαια, είχε «σχέδιο» για να δημιουργήσει και να συντηρήσει τους κομματικούς του «στρατούς»...

Όμως **για τη χώρα**, δεν έχει σχέδιο! Μας έφερε στο Μνημόνιο και στη συνέχεια, υπέγραφε ό,τι του έδιναν. Πολλές φορές χωρίς να τα διαβάσει καν! Κι αυτό δεν το λέω εγώ, μόνοι τους το παραδέχθηκαν...

Αλλά κι όλοι οι άλλοι, επίσης δεν έχουν Σχέδιο.

Η Αριστερά προσφέρει ένα «πανόραμα» αντίθετων και αντιφατικών απόψεων.

-- 'Άλλοι λένε ρητά ότι είναι εναντίον της Ευρώπης και εναντίον του ευρώ...

-- 'Άλλοι είναι υπέρ της Ευρώπης, αλλά δεν είναι σίγουροι για το ευρώ...

-- 'Άλλοι είναι υπέρ του να παραμείνουμε στο ευρώ, αλλά θέλουν να ...καταγγείλουμε το χρέος μας! Το οποίο είναι αποκλειστικά πια προς τους Ευρωπαίους. Δηλαδή θέλουν το ευρώ, αλλά θέλουν, ταυτόχρονα, να τα σπάσουμε με τους Ευρωπαίους!

'Άλλοι είναι όπως τους... ξημερώσει: ενίοτε υπέρ του ευρώ, ενίοτε εναντίον του και τις υπόλοιπες μέρες κάνουν... διαλογισμό και το σκέπτονται.

Το πιο χαρακτηριστικό της Αριστεράς, είναι ότι **περιμένει** την κρίση, **ελπίζει** στην κρίση και **τρέφεται** από την κρίση.

Σε καλές εποχές περιμένουν την κρίση. Και σε εποχές κρίσης **κερδοσκοπούν στην απελπισία του λαού.**

Υπάρχουν, τέλος, και νεώτερα κόμματα, που **δεν** είναι αριστερά, αλλά έχουν πάρει τις χειρότερες συνήθειες των Αριστερών. Δεν προτείνουν τίποτε, δεν έχουν σχέδιο, απλώς λένε μεγάλες κουβέντες, ποντάρουν ανεύθυνα στην οργή του κόσμου, και **τοκίζουν στην απελπισία του κόσμου.**

'Άλλα απ'Α αυτά ψήφισαν, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, το πρώτο Μνημόνιο που μεγάλωσε το χρέος και τα επιτόκια. Όμως μετά δεν ψήφισαν τη δανειακή σύμβαση, που έκοψε το χρέος και μείωσε τα επιτόκια, ενώ πήγε 30 χρόνια πίσω την αποπληρωμή. Όσο **χειρότεροι** οι όροι που μας δίνονται **τόσο... ευκολότερα τους ψηφίζουν!** Κι ύστερα παριστάνουν τους «αντιστασιακούς»...

'Αλλα απ'Α αυτά δεν μας λένε απολύτως τίποτε, εκτός από το να επαναλαμβάνουν κάποιες απόψεις της Αριστεράς, περί «καταγγελίας του χρέους».

Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι λένε. Αλλά ούτε κι οι ίδιοι έχουν καταλάβει.

Η παράταξή μας, αντίθετα, έχει Σχέδιο.

Από την αρχή είχαμε δει ότι το Μνημόνιο δεν έβγαινε. Και τους το λέγαμε, όταν όλοι οι άλλοι προεξοφλούσαν ότι «θα μας σώσει»...

Επαληθευθήκαμε σε όλα. Και έπεσαν έξω σε όλα.

-- Από την αρχή τους λέγαμε τι χρειάζεται: Ασφαλώς να κοπεί το έλλειμμα. **Αλλά από περιστολή της δημόσιας σπατάλης.** Όχι με οριζόντιες περικοπές σε συντάξεις που βαθαίνουν την ύφεση.

-- Από την αρχή επιμέναμε ότι μαζί με τις περικοπές του ελλείμματος πρέπει να υπάρξουν, ταυτόχρονα, και μέτρα Ανάκαμψης. Τώρα πολλοί στην Ευρώπη αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει από τότε! Και σίγουρα πρέπει να αρχίσει τώρα. Απόδειξη η προχθεσινή πρόταση Ανάπτυξης Μπαρόζο.

-- Από την αρχή μιλήσαμε για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Τώρα το καταλάβουν. Όμως δεν ξέρουν πώς να το κάνουν...

-- Από την αρχή είπαμε: αποφύγετε αύξηση των φόρων! Τώρα όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι οι φόροι σε ύφεση δεν μειώνουν το έλλειμμα. Καταστρέφουν τις επιχειρήσεις και κλείνουν τα μαγαζιά.

Κι από την αρχή τα λέγαμε αυτά στους εταίρους μας. Τσακωθήκαμε γι'Α αυτά με τους εταίρους μας.

Κι όταν – εκεί που έφερε τα πράγματα το ΠΑΣΟΚ – αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε τη δανειακή σύμβαση για να κουρευτεί το χρέος και να απαλλαγούμε από το υψηλούς τόκους, και τότε δεν πάψαμε να τους τα λέμε: Τα μέτρα που προκαλούν ύφεση είναι λάθος! Κι αυτό το λάθος ζητάμε να διορθωθεί.

Εμείς ψηφίσαμε μείωση χρέους! Μείωση των επιτοκίων. Και μετάθεση της αποπληρωμής για 30 χρόνια. Να πάρει ανάσα η Ελλάδα...

Επιμένοντας ότι η συνταγή της ύφεσης είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει.

Τώρα πολλοί στην Ευρώπη έρχονται στα λόγια μας και ανακαλύπτουν την προτεραιότητα της Ανάπτυξης.

Είδαμε το συμφέρον της χώρας όταν **καταψηφίσαμε** το Μνημόνιο.

Κι είδαμε πάλι το συμφέρον της χώρας όταν **ψηφίσαμε** το κούρεμα του χρέους.

Αλίμονο αν αφήναμε την Ελλάδα διεθνώς απομονωμένη στο χείλος της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Γιατί, αυτό, μεταξύ άλλων, εγκυμονούσε και σοβαρούς **εθνικούς** κινδύνους...

Αλίμονο αν αφήναμε το χρέος της Ελλάδας ανεξέλεγκτο, τώρα που όλοι προβλέπουν πως θα χρειαστούν τεράστια ποσά για Ιταλία και Ισπανία. Την ώρα μάλιστα που η Ευρώπη δεν έχει καμία διάθεση να αυξήσει το πουγκί της, δηλαδή το «ταμείο Στήριξης»...

Ξέρετε, ο δρόμος **της ευθύνης** δεν είναι για πολλούς – **είναι μοναχικός**.

Αλλά αυτός είναι ο δρόμος που επέλεγε στα δύσκολα πάντα, η Παράταξή μας, η Παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Αντίθετα, ο δρόμος του λαϊκισμού είναι πολύ... δημοφιλής.

Αλλά **δεν** είναι ο δικός μας δρόμος!

Είναι **το αδιέξοδο** που έφερε την Ελλάδα εδώ που την έφερε...

Να το θυμάστε: Η χώρα αυτή έχει ανάγκη από πολιτικούς **με αποφασιστικότητα και ευθύνη**.

Γιατί θεατρίνους έχει πολλούς. Και ζογκλέρ της μικροπολιτικής ακόμα περισσότερους...

Από την αρχή λέγαμε ΟΧΙ στη συνταγή του Μνημονίου. Αλλά ταυτόχρονα προτείναμε άλλο δρόμο, διαφορετικό Σχέδιο.

Και επιμένουμε σε αυτό.

Τι λέει το Σχέδιο μας;

Στις επόμενες έξη εβδομάδες μετά τις εκλογές, θα παρουσιάσουμε τέσσερα σημαντικά νομοσχέδια:

1^ο Ένα για τις **κοινωνικές μεταβιβάσεις**, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επιδόματα κλπ.

2^ο Ένα **φορολογικό** νομοσχέδιο για να αποκτήσουμε πια απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα.

3^ο Ένα νομοσχέδιο για την **περικοπή των δαπανών**. Θα περιλαμβάνει μέτρα για την περιστολή της δημόσιας σπατάλης που παραμένει τεράστια.

4^ο Ένα **πολύ-νομοσχέδιο για την Ανάπτυξη**: που θα περιλαμβάνει αναπτυξιακές προτεραιότητες και θεσμικές παρεμβάσεις απαραίτητες για να ξεκολλήσει η Οικονομία από το τέλμα της γραφειοκρατίας και της θεσμοθετημένης διαφθοράς.

Πρώτα-πρώτα να το πω απερίφραστα: αποδεχόμαστε πλήρως το στόχο μείωσης του ελλείμματος. Αν είναι δυνατό και πιο γρήγορα...

Όχι γιατί το επέβαλε η Τρόικα. Ήταν δική μας πολιτική, πριν ακόμα πάμε στο Μνημόνιο. Δεν μπορεί να βγαίνουμε κάθε τόσο «επαίτες» και να ζητάμε τη δόση μας. Επιτέλους, υπάρχει και αξιοπρέπεια...

Αποδεχόμαστε το στόχο μείωσης του χρέους. Γι'Αυτό και πρώτοι μιλήσαμε για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας.

Αποδεχόμαστε τις βασικές πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων. Από την αρχή της υποστηρίξαμε κι είμαστε αποφασισμένοι να τις σπρώξουμε πιο γρήγορα.

Αλλά για να πετύχουμε μείωση του ελλείμματος και του χρέους, για να γίνει αξιοποίηση της περιουσίας και να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, πρέπει να υπάρξει **Ανάκαμψη, το ταχύτερο**. Και να διορθωθούν ορισμένες ακραίες αδικίες για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.

Ας τα πάρουμε ένα-ένα:

* Αρχίζω με τις αδικίες:

-- Θα αποκαταστήσουμε τις πολύ χαμηλές συντάξεις και τα πολυτεχνικά επιδόματα. Αλλά και την στήριξη του κτηνοτρόφου.

Πώς; Με ισοδύναμα μέτρα!

Μπορούμε; **Ασφαλώς και μπορούμε!** Για να διαφυλάξουμε την **κοινωνική Συνοχή**. Κανένα πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται, αν διαλυθεί η κοινωνική Συνοχή.

Οι δανειστές μας έχουν αποδεχθεί ότι, εφ'Αυτό που δεν θίγονται οι στόχοι για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους, αν υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα μπορούμε να το κάνουμε.

Το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων δεν ξεπερνά τα 550 εκατομμύρια. Και τόσα είναι τα ισοδύναμα μέτρα που απαιτούνται – 550 εκατομμύρια. Αυτό είναι όλο!

Όχι βέβαια... 9 δισεκατομμύρια, που υπολόγισαν οι «φωστήρες» του ΠΑΣΟΚ! Έχουν πέσει τόσες φορές έξω στους υπολογισμούς τους, που θα 'Απρεπε να είναι πιο προσεκτικοί. Οι άνθρωποι που υπόσχονταν στους πάντες τα πάντα, τώρα διστάζουν να δεχθούν την παραμικρή αποκατάσταση των αδικιών που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από μια σειρά ισοδύναμων μέτρων. Σας αναφέρω ενδεικτικά δύο: Πρώτον από αύξηση του φόρου στα κέρδη από τα νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Οι φωστήρες του ΠΑΣΟΚ έμπλεξαν τα νούμερα και πάλι! Ξέχασαν ότι αυτή είναι μια νέα αγορά. Ξέχασαν ακόμα ότι ο ΟΠΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί κι έτσι το δημόσιο θα έχει πολύ μικρότερο πακέτο μετοχών. Οπότε θα χάνει πολύ λιγότερα σε «μέρισμα», απ'Αυτό, τι θα κερδίζει απευθείας σε φορολογικά έσοδα. Γενικά το ΠΑΣΟΚ έμπλεξε τα νούμερα και πάλι...

Ακόμα ένα άλλο «ισοδύναμο» θα βρεθεί από **τη μείωση ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ** που θα αναφερθώ στη συνέχεια.

Καθένα από αυτά τα «ισοδύναμα» μπορεί να δώσει πάνω από 300 εκατομμύρια αμέσως. Και περισσότερα αργότερα...

Αλλά δεν μείναμε εκεί: Εξετάσαμε αναλυτικά, κωδικό-κωδικό, δαπάνες του δημοσίου που μπορούν να κοπούν αύριο, χωρίς να θιγούν στο παραμικρό μισθοί, συντάξεις και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Επαναλαμβάνω **κωδικό-κωδικό** από τον προϋπολογισμό! Μια πρώτη «συγκομιδή» τέτοιων «ανώδυνων» οικονομικών πλησιάζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με τις πιο συντηρητικές υποθέσεις.

Μη ξεχνάμε ακόμα, ότι οι αποκαταστάσεις αυτών των αδικιών – σε χαμηλοσυνταξιούχους και πολύτεκνους – θα επιστρέψουν στην Οικονομία. Κι ένα μέρος τους θα επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο - από αύξηση τζίρων και ΦΠΑ - μέσα στο χρόνο.

Για την ώρα πάντως, να θυμάστε ότι για να επανορθώσουμε αδικίες που απαιτούν 550 εκατομμύρια, βρήκαμε ήδη **διπλάσια** «ισοδύναμα»! Κι αν χρειαστεί υπάρχουν κι άλλα...

Οι δανειολήπτες: Υπάρχουν τρόποι να ανακουφιστούν άμεσα, ιδιαίτερα όσοι πήραν στεγαστικά δάνεια και βρέθηκαν με λιγότερο εισόδημα ή έχασαν τις δουλειές τους. 'Άμεση ανακούφιση είναι ότι δεν μπορεί η δόση των δανείων να ξεπερνά το 30% από το μηνιαίο εισόδημά τους. Και υπάρχουν τρόποι αυτό **να γίνει εφικτό και αποδεκτό απ'Α όλους**. 'Άλλωστε, αυτόν το κανόνα του 30% τον είχε αναφέρει η Τράπεζα Ελλάδος εδώ και χρόνια...

Δεν πρέπει, ασφαλώς, να θέσουμε σε νέο κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Γιατί έτσι θα κινδύνευε η ρευστότητα, που είναι απαραίτητη στην Οικονομία.

Μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να υποστεί νέο μεγάλο πλήγμα το τραπεζικό σύστημα;

Βεβαίως και μπορεί: με το να νομοθετηθεί **ρύθμιση** για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, να πληρώνουν μόνο τόκο για μια τριετία τουλάχιστον. Κι αν χρειαστεί, αργότερα αυτό να επεκταθεί.

'Αρα είναι κάτι εφικτό. Θα πληρώνουν για ένα εύλογο διάστημα μόνον τόκους! Πράγμα που θα ανακουφίσει πραγματικά πολλά νοικοκυριά, αλλά δεν θα πλήξει τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος.

* Ακόμα για τους **ομολογιούχους** που έχασαν αποταμιεύσεις μιας ζωής με το κούρεμα: Πρέπει να αποζημιωθούν! Δεν θα μιλήσουμε τώρα γι'Α αυτό. Αλλά υπάρχει τρόπος να γίνει. Κυρίως με φορολογικές διευκολύνσεις μελλοντικών ετών. Και με επενδυτικά κίνητρα ακόμα, όταν πρόκειται για εταιρίες...

-- Μας ρωτάνε για τα μέτρα του Ιουνίου. Πού θα βρεθούν, λέει, τα 11 δισεκατομμύρια περικοπών που θα χρειαστούν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η απάντηση είναι απλή. Κυρίως από **περικοπή σπατάλης**. Που υπάρχει άφθονη. Γιατί ως πρόσφατα **δεν την άγγιζαν!**

Κι όποιος αμφιβάλλει, ας δει τι «πάρτι» αποκαλύφθηκε στο ΙΚΑ τελευταία. Ή με τα επιδόματα και τις συντάξεις μαϊμού. Ακόμα και σε πεθαμένους! Ήδη όλα αυτά υπολογίστηκαν σε 1 δισεκατομμύριο...

Και βρισκόμαστε μόνο στην «κορυφή του παγόβουνου»...

Έχουμε καταθέσει από πέρσι εξειδικευμένες προτάσεις για περικοπές 18,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από σπατάλη. Πολλές απ'Α αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί. Άλλες περιμένουν τη σειρά τους. Για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, έρευνα ελεγκτικών εταιριών ανεβάζει τις εξοικονομήσεις από νέα ηλεκτρονικά διαχειριστικά συστήματα (το ERP) στο δημόσιο και από την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο!

Ύστερα το καλύτερο «ισοδύναμο» είναι η ίδια η Ανάκαμψη! Προσέξτε: Για κάθε 1% μείωσης της ύφεσης, το έλλειμμα μειώνεται κατά 1 δισεκατομμύριο...

* Υπάρχουν πολλοί που έχουν αγωνία, αν θα υπάρξουν νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων.

Πρώτα απ'Α όλα, δεν υπάρχει θέμα για τον 13^ο και το 14^ο μισθό.

Δεσμεύομαι να κάνω τα πάντα, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιες οριζόντιες περικοπές ξανά. Γιατί θα επιδεινώσουν την ύφεση. Ενώ το ζητούμενο είναι να βγούμε από την ύφεση. Όχι να μπούμε πιο βαθιά.

Δεσμεύομαι ότι θα κάνω τα πάντα, ώστε οι περικοπές δαπάνης να γίνουν από τη σπατάλη που υπάρχει παντού. Αλλά για να το αποφύγουμε οριστικά, πρέπει να αρχίσει η Ανάκαμψη της Οικονομίας.

Από τις 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις που υπήρχαν το 2009, 250 χιλιάδες και πλέον έχουν ήδη κλείσει. Σήμερα άλλες 300 χιλιάδες επιχειρήσεις καθυστερούν τις πληρωμές τους. Και κινδυνεύουν κι αυτές άμεσα να κλείσουν. Αν αφήσουμε να συμβεί αυτό, η ανεργία θα οργιάσει. Ο κίνδυνος εδώ δεν είναι να μειωθούν οι μισθοί απλά, αλλά να βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επί πλέον χωρίς δουλειά. Να χάσουν το εισόδημά τους!

Αν υπάρξει Ανάκαμψη, τότε δεν θα μειωθούν άλλο οι μισθοί και σε λίγο θα αρχίσουν να προσλαμβάνονται άνεργοι και να ανεβαίνουν σιγά-σιγά οι μισθοί. Αν δεν υπάρξει Ανάκαμψη, τότε - **ό,τι κι αν υπογράψουμε ό,τι κι αν αρνηθούμε να υπογράψουμε** - η Οικονομία θα καταρρεύσει και τα εισοδήματα να μηδενιστούν.

Αυτό πάμε να αποτρέψουμε!

Και γι'Α αυτό ζητούμε τη δύναμη που χρειάζεται για να το αποτρέψουμε...

Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι νέα οριζόντια περικοπή στις συντάξεις, εφ'Α όσον κάνουμε ένα πράγμα που έπρεπε να είχαμε κάνει από την αρχή: **Να μειώσουμε τις απίστευτες σπατάλες του κράτους.**

Αυτό θα κάνουμε!

Για να το πω ακόμα πιο απλά: υπάρχουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού, που κόβουν μισθούς και συντάξεις, αλλά δεν αγγίζουν τις σπατάλες του κράτους. Τέτοια είναι η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ.

Εμείς από την άλλη πλευρά, θα κόψουμε σπατάλες, για να προστατέψουμε – κι όπου μπορούμε να αποκαταστήσουμε – μισθούς και συντάξεις.

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ.

* Αλλά το χτύπημα της σπατάλης θα το προχωρήσουμε πολύ περισσότερο: Δραστηριότητες του δημοσίου, ή ζημιωγόνων ΔΕΚΟ που επιβαρύνουν πολύ το φορολογούμενο, ενώ προσφέρουν μικρό ή ελάχιστο δημόσιο όφελος, θα δοθούν άμεσα για ιδιωτικοποίηση.

Δεν γίνεται να κόβονται συντάξεις, όταν συνεχίζεται η σπατάλη σε ΔΕΚΟ που παράγουν περισσότερα ελλείμματα παρά δημόσιο όφελος. Άλλωστε, μόνον έτσι θα σωθούν τελικά θέσεις εργασίας.

Τρένα και αστικές συγκοινωνίες παράγουν έλλειμμα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο! Θέλω η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα τραίνα. Θέλω να έχει τις καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Αλλά με τέτοια ελλείμματα δεν γίνεται δουλειά. Κόμπος που δεν λύνεται κόβεται.

Ασφαλώς τα δίκτυα και οι υποδομές θα μείνουν στα χέρια του δημοσίου. Αλλά η λειτουργία τους μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο. Μιλώ για το σιδηροδρομικό έργο, δηλαδή για τη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Ήδη άλλωστε, από την αρχή του χρόνου, έχει απελευθερωθεί στην Ευρώπη η αγορά των σιδηροδρόμων. Κι αν δεν φροντίσουμε να ιδιωτικοποιήσουμε τώρα την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύντομα μπορεί να απαξιωθεί.

Κι ακόμα, ένα μέρος από την περιουσία του ΟΣΕ μπορεί να αξιοποιηθεί. Ώστε να φέρει επενδύσεις, θέσεις εργασίας και Ανάπτυξη.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Οι επενδύσεις στους σιδηροδρόμους είναι εργαλείο ανάπτυξης και για τα λιμάνια και για την προώθηση των εξαγωγών.

Έτσι θα μειωθεί δραστικά και το έλλειμμα του ΟΣΕ, τουλάχιστον στο μισό. Ενώ αν αναδιαρθρώσουμε τις υπόλοιπες συγκοινωνίες θα εξαλείψουμε και τα δικά τους ελλείμματα.

Ό,τι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, θα ιδιωτικοποιηθεί. Και πολλοί εκφράζουν ενδιαφέρον σήμερα. Γάλλοι, Ρώσοι, Κινέζοι και άλλοι.

Κι ό,τι έλλειμμα μπορεί να κοπεί από ζημιογόνες ΔΕΚΟ θα κοπεί.

Για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση πρέπει να αλλάξει η διάρθρωση ορισμένων ΔΕΚΟ. Άλλες να διαχωριστούν σε διαφορετικές εταιρίες, κι αλλού θυγατρικές να συνενωθούν. Μόνον έτσι θα σωθούν θέσεις εργασίας.

Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τέτοια ελλείμματα, όταν κόβονται συντάξεις που τις έχουν πληρώσει οι δικαιούχοι κι όταν κόβονται μισθοί που είναι ήδη άδικα πετσοκομμένοι. Μετά την 6^η Μαΐου τέρμα όλα αυτά...

Από την άλλη πλευρά, να πούμε κι αυτό: όταν μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ ή αξιοποίηση περιουσίας ΔΕΚΟ, δεν εννοούμε εκποίηση παραγωγικών μονάδων όσο-όσο.

Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να σκοτώνουμε «για ένα κομμάτι ψωμί» μονάδες της ΔΕΗ, επιλεγμένες μάλιστα με κομματικά ή μικροκομματικά κριτήρια.

Εδώ είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος...

Το είπα και πέρσι από το χώρο αυτό, το επαναλαμβάνω και σήμερα: η ιδιωτικοποίηση ιδιαίτερα της ενέργειας, απαιτεί **στρατηγικό σχεδιασμό**. Που θα υπάρξει άμεσα. Χωρίς αυτό, ό,τι τώρα δίνουμε, αύριο θα το μετανιώσουμε! Ή θα το πληρώσουμε πολλαπλάσια...

* Προχωρώ στην **Ανάκαμψη**:

Πώς θα ξεκινήσει η Ανάκαμψη πιο νωρίς;

-- Πρώτον, αξιοποιώντας τα **κοινωνικά κονδύλια** του ΕΣΠΑ, που περιμένουν αχρησιμοποίητα γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να τα αξιοποιήσει. Πόσα είναι αυτά; 14,5 δισεκατομμύρια! Τα οποία πρέπει να απορροφηθούν στα δύο-τρία επόμενα χρόνια!

Ήδη ζήτησα τις πρώτες 100 μέρες να μου φέρουν τα επιμελητήρια από 2 έργα ΕΣΠΑ στην περιοχή τους. Δεν θα τα ξεμπλοκάρω μόνος μου. Θα τα ξεμπλοκάρουμε όλοι μαζί...

-- Δεύτερον, εξασφαλίζοντας **ρευστότητα** που το ΠΑΣΟΚ στέγνωσε από την αγορά. Πώς θα γίνει αυτό; Μετά την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα μπορούν κι αυτές να επωφεληθούν από τις ενέσεις ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακόμα από την επέκταση των προγραμμάτων για τους μικρομεσαίους και της ΕΤΕΑΝ. Και με συνεννόηση για την εξασφάλιση ενός **«εργαλείου ρευστότητας»** που ήδη συζητιέται από τους εταίρους μας. Αλλά με ρητή πρόβλεψη η ρευστότητα **να καταλήγει στην πραγματική οικονομία**.

-- Και τρίτον, επιστρέφοντας τα 6,5 δισεκατομμύρια που χρωστά το δημόσιο σε επιχειρήσεις. Που άντεξαν την κρίση, αλλά κινδυνεύουν να κλείσουν τώρα, γιατί το κράτος δεν τις πληρώνει. Μετά από δικές μας συνεχείς πιέσεις από πέρσι, η νέα δανειακή σύμβαση προβλέπει **ότι θα αποπληρωθούν μέσα στη χρονιά τουλάχιστον τα 4,5!**

-- Πέρα από την αποδέσμευση των Κοινοτικών κονδυλίων, θα προχωρήσουμε σε συμβάσεις παραχώρησης υποδομών - που υπάρχουν, αλλά σήμερα υπολειμματούς - όπως περιφερειακά λιμάνια και αεροδρόμια. Το έκανε η Κύπρος με το αεροδρόμιο της Λάρνακας, που το παραχώρησε στους Κινέζους για μερικές δεκαετίες. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τα ταχύτερο...

-- Ακόμα, ειδικά προγράμματα για την ανεργία των νέων, αλλά και για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Για αυτά υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, πέρα από τα ΕΣΠΑ. Η ανεργία των νέων - ο πιο επικίνδυνος εφιάλτης - ξεπερνά ήδη το 50%! Προτεραιότητά μας να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο και κάθε τρόπο για να τη μειώσουμε.

Στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, δίνουμε προτεραιότητα στους **οδικούς άξονες**, που τόσο τους έχει ανάγκη το εμπόριο και η Περιφέρεια.

--Και τέλος **μέτρα για την Οικοδομή**: 150 επαγγέλματα ζουν απ'Α αυτή. Όμως η οικοδομική δραστηριότητα έχει πέσει σχεδόν στο μηδέν. Κι όταν λέω μηδέν, εννοώ μηδέν! Με το που αρχίζει να υπάρχει ρευστότητα για την πραγματική οικονομία, το πρώτο μέτρο που θα πάρουμε είναι η επιδότηση στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας με 2% για δέκα χρόνια. Το κράτος θα πάρει πολλαπλάσια τα πρώτα δύο χρόνια, απ'Α ό,τι θα πληρώνει σταδιακά τα υπόλοιπα οκτώ χρόνια...

Όλα αυτά μαζί θα δώσουν μια πρώτη μεγάλη ανάσα στην οικονομία.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να μειώσουν την ύφεση φέτος και να οδηγήσουν στην Ανάκαμψη μέσα στο 2013. Κάθε ποσοστιαία μονάδα που ανακάμπτει το ΑΕΠ, δημιουργούνται ή διασώζονται 45 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Προτεραιότητά μας να χτυπηθεί η ανεργία! Αλλά και να διασωθούν οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν...

Γιατί τέτοια ανεργία, όπως η τωρινή, δεν αντέχει καμία κοινωνία.

Και καμία Δημοκρατία...

-- Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα προχωρήσουμε σε χρονοδιάγραμμα **μείωσης των φόρων**.

Δεν μπορούμε να το κάνουμε άμεσα! Αλλά μπορούμε να το προγραμματίσουμε από τώρα, εφ'Α όσον χτυπήσουμε, στο μεταξύ, αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή. Να ξεκινήσουμε με τη **μείωση του φορολογικών συντελεστών των Νομικών προσώπων στο 15%**. Πράγμα που θα αποτελέσει **αληθινή επανάσταση** στην Ελλάδα...

Γιατί θα φέρει νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

* Θα προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα:

-- **Φορολογική αμνήστευση για επιστροφή καταθέσεων.** Όπως έκανε το Βέλγιο και η Ιταλία. Με θεαματικά αποτελέσματα. Αυτό θα φέρει ρευστότητα που τόσο χρειαζόμαστε.

-- Κι ακόμα, **οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων με χωροταξικό σχεδιασμό**, ώστε να είναι απόλυτα σύννομο. Οι άνθρωποι θα πάρουν **κανονικούς τίτλους** στα χέρια τους. Και θα μπορούν να ανακατασκευάσουν το ακίνητό τους, να το πουλήσουν, να το κληρονομήσουν, να το βάλουν εγγύηση για δάνειο. **Η περιουσία τους θα αποκτήσει αμέσως οικονομική αξία.**

Μιλάμε για πάνω από 600 χιλιάδες κτίσματα. Που μπορούν να αποφέρουν μέσα σε τέσσερα χρόνια, 9 δισεκατομμύρια το λιγότερο! Και να λήξει οριστικά, μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί εκατομμύρια πολίτες και το κράτος για δεκαετίες.

-- **Θα αντικαταστήσουμε το περιβόητο «χαράτσι»**, με ένα ενιαίο νόμο για ακίνητη περιουσία όπως το ΕΤΑΚ. Που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάργησε! Ύστερα έφερε άλλο που δεν μπόρεσε να το εισπράξει! Ύστερα επανέφερε το ΕΤΑΚ, που κι αυτό δεν μπόρεσε να εισπράξει! Κι ύστερα έβαλε το «χαράτσι», που είναι, όμως μόνο προσωρινό. Το νέο ΕΤΑΚ θα είναι πιο δίκαιο, πιο ελαφρύ για όλους και πιο αποδοτικό για το κράτος.

Χώρια που το χαράτσι έβλαψε και τις εισπράξεις της ΔΕΗ...

Και βέβαια, οι αντικειμενικές αξίες δεν θα αυξηθούν! Πολύ περισσότερο που τώρα οι εμπορικές αξίες έχουν πέσει χαμηλότερα από τις αντικειμενικές...

Πρέπει να αναπνεύσει η Μεσαία Τάξη που συντρίβεται από τους φόρους!

Μην ξεχνάμε: Η Ελλάδα είναι χώρα νοικοκυραίων!

Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα που θα πάρουμε, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά:

Μαζί θα δώσουμε άμεση προτεραιότητα και σε κάποιες κρίσιμες διαρθρωτικές αλλαγές. Χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτε άλλο:

*** Πρώτα το χτύπημα της γραφειοκρατίας:**

Από παντού: *από τα πάνω και από τα κάτω!* Ενώ θα την παρακάμψουμε *και από τα πλάγια!*

Τι σημαίνει θα τη χτυπήσουμε «από πάνω»:

Μείωση της κυβέρνησης (άμεση και μεσοπρόθεσμη). Ξεκινάμε άμεσα με 15 υπουργεία – στόχος 10 υπουργεία στην τετραετία. Έτσι θα μειώσουμε αμέσως τις «υπογραφές» και θα ελέγχουμε καλύτερα τις κυβερνητικές αρμοδιότητες. Θα ξέρουμε κάθε υπόθεση που κολλάει και γιατί κολλάει.

Αν κολλάει σε θεσμικά εμπόδια, θα νομοθετούμε αμέσως για να τα παρακάμψουμε.

Αν κολλάει σε προσωπικά εμπόδια – θα απομακρύνουμε αυτούς που δημιουργούν προσκόμματα.

Αλλά η Ελλάδα θα ανοίξει βηματισμό. **Δεν θα σέρνεται πια...**

* Τι σημαίνει θα χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία *από τα κάτω*:

Συνένωση υπηρεσιών του δημοσίου που είναι σήμερα κατακερματισμένες, ώστε να δημιουργηθεί παντού **«κρίσιμη μάζα» προσωπικού**. Να ξέρουμε που αναθέτουμε, τι αναθέτουμε, τι προχωράει, τι δεν προχωράει και γιατί...

Στο Δημόσιο σήμερα δεν υπάρχουν μόνο καρεκλοκένταυροι «γραφειοκράτες». Υπάρχει κι ένα **πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό**, υψηλού επιπέδου, μορφωμένο, αλλά σήμερα παροπλισμένο, γιατί το έχουν σκορπίσει «στους πέντε ανέμους». Αυτό θα αλλάξει. Και τα στελέχη αυτά θα αρχίσουν να αποδίδουν. Γιατί θα έχουν αντικείμενο...

Και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης θέλουμε δίπλα μας **τους καλύτερους Έλληνες**.

Γιατί αν ο Έλληνας πιστέψει στον εαυτό του και του δώσεις ευκαιρίες, κάνει θαύματα.

* Τι σημαίνει παράκαμψη της γραφειοκρατίας *«από το πλάγια»*: Έκτακτος μηχανισμός από ειδικούς, που θα παρακολουθεί τι προχωράει και τι όχι, πού μπλοκάρει και τι εισηγείται για να το ξεμπλοκάρουμε. Με απευθείας λογοδοσία στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

* Κι ακόμα:

- Φαστ τρακ για όλες τις σημαντικές επενδύσεις...

- Ειδικός φάκελος για κάθε επένδυση – τον παρακολουθούν συνεχώς και τον ξεμπλοκάρουν όποτε χρειαστεί υπάλληλοι του δημοσίου. Μ'Α άλλα λόγια **Ειδική Υπηρεσία απεμπλοκής επενδύσεων**.

- Ενοποίηση των απαραίτητων στοιχείων που απαιτείται για κάθε επένδυση ανά κλάδο σε σύντομο βιβλιαράκι. Να μη ζαλίζεται ο υποψήφιος επενδυτής με χιλιάδες διατάξεις που ποτέ δεν έχουν συγκεντρωθεί σε λίγες σελίδες.

- Παρακολούθηση σε ηλεκτρονικό πίνακα όλων των επενδύσεων και του βαθμού ωρίμανσής τους, με ειδική σηματοδότηση καθυστερήσεων, για την οποία θα λογοδοτούν οι υπηρεσίες του δημοσίου.

-- Γενική Γραμματεία εξωστρέφειας: για να συντονίζονται όλες οι εθνικές προσπάθειες προς αναζήτηση ξένων αγορών.

Έτσι ενώ το ξήλωμα της γραφειοκρατίας και ο επανασχεδιασμός του Δημοσίου θα αρχίσουν από την πρώτη μέρα, αλλά θα ολοκληρωθούν σε τέσσερα χρόνια, από την πρώτη στιγμή θα στηθεί μηχανισμός που **θα παρακάμπτει** όσα κυκλώματα του παρελθόντος αντιστέκονται.

Έτσι, η Ελλάδα δεν θα προχωρά απλά, **θα αρχίσει να τρέχει**.

* Κι ακόμα φέρνουμε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που πηγαίνουν πολύ πιο πέρα:

* **Το συμψηφισμό οφειλών** από και προς το Δημόσιο: Αυτό, μεταξύ άλλων, θα χτυπήσει καίρια και τη φοροδιαφυγή.

* Τη διακυβέρνηση **με μεγάλες προτεραιότητες** – όχι με γραφειοκρατικές «διαδικασίες».

Μέσα σε ενάμιση μήνα από το σχηματισμό κυβέρνησης, θα ανακοινωθούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του πρώτου χρόνου:

-- Μαρίνες: η βασική υποδομή του νησιωτικού και αρχιπελαγικού τουρισμού. Στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι αληθινά «χρυσωρυχεία». Σήμερα υπάρχουν ελάχιστες!

-- Η ανασύσταση των ναυπηγείων μας. Γιατί δεν μπορεί η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου να μην πρωτοστατεί στην ναυπηγική. Και η δημιουργία στον Πειραιά διεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου. Που έπρεπε να υπάρχει από χρόνια...

-Καθετοποίηση και εξαγωγή προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής – με χαρακτηριστικότερο το λάδι.

-- Ενεργειακή επεξεργασία απορριμμάτων. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βγάζουν ενέργεια και χρήματα από τα σκουπίδια τους! Εμείς ψάχνουμε ακόμα που θα τα... παραχώσουμε. Και χάνουμε χρήματα από ένα πλουτοπαραγωγικό πόρο.

-- Αναπτυξιακό πρόγραμμα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Η Ελλάδα, με το γεωφυσικό ανάγλυφο που έχει θα μπορούσε να παράγει ανάπτυξη από τα υδάτινα αποθέματά της. Δεν κάνει τίποτε. Κι ας πρόκειται για τον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο του μέλλοντος.

-- Επιμελητηριακή πολιτική για τις εξαγωγές. Παντού αλλού τα επιμελητήρια είναι φορείς ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.

-- Προγραμματισμός ενεργειακής πολιτικής: Στόχος μέσα σε μια 10ετία το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας να είναι ανταγωνιστικό στην ΕΕ. Σήμερα το μόνο που **δεν** απασχολεί το κράτος είναι **η φθινή ενέργεια**. Όμως, έτσι **δεν** κερδίζεται η μάχη της ανταγωνιστικότητας.

-- Προγράμματα αύξησης του Τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας. Και φορολογικές διευκολύνσεις για όσους ξένους παραμένουν στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσες χώρες έκαναν τέτοια προγράμματα κέρδισαν πολλά σε Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και φορολογικά έσοδα.

Ας δούμε δίπλα μας τι συμβαίνει, από την Ισπανία και την Τουρκία ως την Κροατία. Και διευκολύνσεις παροχής βίζας σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία, η οποία μάλιστα επίμονα ζητά πρόσβαση στην Ελλάδα ακόμα και για θρησκευτικό τουρισμό.

Φίλες και φίλοι,

Πάνω απ'Α όλα και πριν απ'Α όλα, από την πρώτη στιγμή **θα απενοχοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα!** Γιατί χωρίς ανταγωνιστικό επιχειρηματία σύγχρονη Ανάπτυξη δεν

υπάρχει. Τέρμα η ηγεμονία των αριστερών ιδεών που «στιγματίζει» την επιχείρηση και τον επιχειρηματία.

Και μαζί θα ξανά-στήσουμε τη Μεσαία Τάξη στα πόδια της. Που την τελευταία διετία τη διέλυσαν. Γιατί χωρίς μεσαία Τάξη δεν στέκει ούτε η Οικονομία ούτε η Δημοκρατία.

Ακόμα, μέσα στις αναπτυξιακές προτεραιότητές μας από την πρώτη χρονιά είναι η στήριξη **της Πρωτογενούς παραγωγής**: Της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Αλιείας και της Ιχθυοκαλλιέργειας.

Πρώτος στόχος μας: Να μικρύνουμε το χάος ανάμεσα στις τιμές των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι.

Θα εγκαινιάσουμε τα **δημοπρατήρια** αγροτικών προϊόντων και την ηλεκτρονική αγορά τους, όπου θα εμφανίζεται η τιμή και οι προσφερόμενες ποσότητες του παραγωγού και θα μπαίνουν οι αντίστοιχες παραγγελίες των εμπόρων.

Ό,τι ήταν μέχρι σήμερα **η «λαϊκή»** για τις λιανικές πωλήσεις θα είναι το **δημοπρατήριο** κυρίως για το χονδρικό εμπόριο.

Συνδυάζοντας την αναβάθμιση των λαϊκών αγορών και τη γενίκευση των δημοπρατηρίων, θα συντριβεί ο εκβιασμός των μεσαζόντων. Από τις ίδιες της δυνάμεις της υγιούς αγοράς. Αλλά και υπό τη διαφανή εποπτεία του κράτους. Ενώ η ηλεκτρονική καταγραφή τιμών και ποσοτήτων θα δώσει τη χαριστική βολή στους μεσάζοντες.

Οι παραγωγοί θα παίρνουν ικανοποιητική τιμή, οι καταναλωτές θα πληρώνουν λιγότερα και οι έμποροι θα βγάζουν ικανοποιητικό κέρδος, χωρίς να εκβιάζεται ούτε ο παραγωγός ούτε ο καταναλωτής.

Σήμερα, λόγω της κρίσεως, πάνω από 1 εκατομμύριο νέοι άνθρωποι στρέφονται στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στην μεγάλη πλειονότητά τους πρόκειται για ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου. Προτεραιότητά μας, από την πρώτη μέρα, είναι τους να εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικό περιβάλλον και αναπτυξιακές προοπτικές. Αλλά και να αποκαταστήσουμε την υγιή χρηματοδότηση πρώτης εγκατάστασής τους, που έχει πετσοκοπεί τελευταία.

Θα χρειαστεί και αλλαγή στις μορφές αγροτικής εκμετάλλευσης. Από μέτρα αναδασμού μέχρι και σύγχρονες μορφές όπως η συμβολαιακή γεωργία. Και η αναβάθμιση των συνεταιρισμών που πρέπει να γίνουν παραγωγικοί. Θα κάνουμε το αγρότη και τον κτηνοτρόφο **επαγγελματία** και **επιχειρηματία**. Με έμφαση στους **κατ'Α αποκλειστικότητα αγρότες**. Και με συνεταιρισμούς που θα είναι **κλαδικοί κυρίως**.

Και θα του δώσουμε απευθείας πρόσβαση στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην καθετοποίηση και σε εξαγωγικές κατευθύνσεις. Αλλά και με φροντίδα για το κόστος τους, κυρίως το ενεργειακό κόστος και ζωοτροφές. Που σήμερα τους πνίγει.

Αλλά και στο κόστος ασφάλισής τους στον ΕΛΓΑ, που αντί να τους στηρίζει έχει γίνει βρόγχος γύρω από το λαϊμό τους.

Αν στα επόμενα δύο χρόνια κερδίσουμε το στοίχημα της πρωτογενούς παραγωγής - της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Αλιείας - έχουμε κερδίσει το μισό στοίχημα της Ανάπτυξης.

Οι Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από χώρες όπως η Δανία και η Ολλανδία, σε μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. **Αρκεί να κάνουμε ό,τι και εκείνοι. Και θα το κάνουμε...**

Και με πρόβλεψη για τα δάνειά τους. Γιατί το 70% της αγροτικής γης είναι υποθηκευμένη στην Αγροτική Τράπεζα που έχει πια μεγάλο πρόβλημα. Κι εδώ υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι, κι όχι μόνο οικονομικοί – και εθνικοί. Αυτό το πρόβλημα χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Και μαζί να διευκολυνθούν οι αγρότες στην αποπληρωμή των δανείων τους. Μπορεί να γίνει. Και είναι προτεραιότητά μου να το κάνουμε.

Το τονίζω αυτό τώρα, διότι, πέραν όλων των άλλων, τα προβλήματα της Αγροτικής Τράπεζας κινδυνεύουν να οδηγήσουν τους αγρότες σε αφανισμό. Ούτε φυτοφάρμακα ούτε λιπάσματα δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν.

Τη ρευστότητα που θα εξασφαλίσουμε για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, θα την επεκτείνουμε και στους αγρότες, διευκολύνοντας την δανειοδότησή τους. Προτεραιότητά μας το αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ που εξαγγέλθηκε αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

* Πέρα από τους μεσάζοντες στα αγροτικά προϊόντα θα προχωρήσουμε σε τομές για το σπάσιμο των καρτέλ στις αγορές όλων των αγαθών και τη μείωση των τιμών. Η **Επιτροπή Ανταγωνισμού** θα ανασυγκροτηθεί και θα ενισχυθεί. Η ηλεκτρονική καταγραφή τιμών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές στο εξωτερικό θα περάσει στο διαδίκτυο. Θα γίνουν όλες οι νομικές και θεσμικές ρυθμίσεις, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να απλουστευθεί η αδειοδότηση εμπορίου και εισαγωγών, ώστε να σπάσουν τα καρτέλ που κρατάνε ψηλά τις τιμές. Όστε να λυθεί και στην πράξη το πρόβλημα των ενδο-ομικών συναλλαγών.

Ακούτε να μιλάνε πολλοί για **«εσωτερική υποτίμηση»** στην Ελλάδα. Αλλά η εσωτερική υποτίμηση περιλαμβάνει αλλά και τη μείωση των τιμών. Εδώ την... ξέχασαν τη μείωση τιμών! Μειώνονται τα εισοδήματα, αλλά **αυξάνονται** οι τιμές! Και οι πολίτες συνθλιβονται.

Οι τιμές είναι η μάχη που **δεν** δόθηκε τα τελευταία δύο χρόνια!

Εμείς τη μάχη των τιμών **θα τη δώσουμε κατά προτεραιότητα.**

Και μια ακόμα προτεραιότητα, που σας την αναφέρω ξεχωριστά:

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: Το ελληνικό Δημόσιο – το ξέρουν πλέον όλοι - έχει πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτά που έχουν καταγραφεί, σε ομαλές συνθήκες

ξεπερνούν σε αξία το συνολικό μας χρέος! Αλλά τώρα είναι μπλοκαρισμένα. Θα αναλάβουμε από την αρχή νομοθετικές πρωτοβουλίες για να καθαρίσουν **οι τίτλοι** τους, **οι χρήσεις γης** και **οι συντελεστές δόμησης**. Και στη συνέχεια να μπορούν να υπάρξουν χρηματο-οικονομικά εργαλεία για την αξιοποίησή τους. Μη ξεχνάμε ότι το κράτος έχει το μοναδικό προνόμιο **να δημιουργεί υπεραξίες πλούτου**, απλώς **νομοθετώντας!** Αυτό δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ως τώρα. Θα το χρησιμοποιήσουμε.

Μη ξεχνάμε, ακόμα. ότι αξιοποίηση **δεν** σημαίνει «εκποίηση». Και θα σεβαστεί το περιβάλλον....

Αλλά το να διατηρούμε σήμερα περιοχές-φιλέτα ως... **σκουπιδότοπους** ή ως ερείπια, και να αφήνουμε την καταπάτησή τους, ενώ μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε υπέρ του δημοσίου είναι ο απόλυτος παραλογισμός.

[Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων – 100 ετών]

Αυτό τον παραλογισμό **θα το σταματήσω**.

Υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές **που συνδέουν την άμεση Ανάκαμψη με την μακροχρόνια και βιώσιμη Ανάπτυξη**.

* Πρώτον, η συγκέντρωση στη διαχείριση και αδειοδότηση Κοινοτικών κονδυλίων. Όστε να γίνεται επιτελικά. Και να χτυπηθεί καίρια η γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα.

Αυτό θα επιταχύνει εξ αρχής την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Κατά περιφέρεια και κατά κλάδο. Ενώ τώρα δεν κουνιέται τίποτε...

* Δεύτερο **θα προικοδοτήσουμε τη Τοπική Αυτοδιοίκηση** (κυρίως τους νέους διευρυμένους Δήμους) με **ίδιους πόρους**, ώστε να πάψουν να είναι «επαίτες» και «ικέτες» της Κεντρικής κυβέρνησης (από ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων -- από Δημοτικά ΣΔΙΤ – με ποσοστό από το νέο ΕΤΑΚ). Στόχος οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να έχουν κίνητρα **να φέρνουν επενδύσεις** στην περιοχή τους - όχι να τις παρεμποδίζουν, όπως συχνά συμβαίνει τώρα. Και να προσελκύουν μόνιμο πληθυσμό στις περιοχές τους, ώστε να αυξηθούν και οι σταθεροί πόροι τους.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνει, επί τέλους, **«μοχλός ανάπτυξης»**. Σήμερα πολλοί τη θεωρούν **«τροχοπέδη»**...

Ιδιαίτερα τα δημοτικά ΣΔΙΤ θα δώσουν επιχειρηματική ώθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και θα αξιοποιήσουν πόρους της περιφέρειας, που σήμερα μένουν ανενεργοί...

* Θα ενοποιηθούν οι Δημοτικές επιχειρήσεων σε ευρύτερη βάση, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να υπάρξουν **οικονομίες κλίμακος** και να εξαλειφθούν τα ελλείμματά τους.

Έτσι, αντί οι δήμοι να ζητούν λεφτά για **ζημιογόνες** επιχειρήσεις, θα βγάλουν λεφτά από **κερδοφόρες** δραστηριότητες. Και θα εξυπηρετούν και το κοινωνικό σύνολο στην περιοχή τους.

* Και τέλος για το χτύπημα της φοροδιαφυγής: Κι αυτό όλοι το λένε, αλλά ποτέ δεν γίνεται! Έχουμε ήδη παρουσιάσει, εδώ και ένα μήνα, πλήρες και αναλυτικό σχέδιο για τη φορολογία. Πρωτόγνωρο για Αντιπολίτευση.

Εδώ επισημαίνω τρία πράγματα:

-- Πρώτον, **μικρότερους φορολογικούς συντελεστές**. Όστε να χτυπηθούν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αμέσως, αλλά θα το διαπραγματευθούμε και θα το δρομολογήσουμε **με σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια**. Αρχίζοντας με τη μείωση στο 15% για το φόρο νομικών προσώπων που ήδη ανέφερα. Συνεχίζοντας, σε επόμενο στάδιο, με τρεις συντελεστές ΦΠΑ: 19%-9% και 5% - το τελευταίο για ολόκληρο το τουριστικό πακέτο. Και ολοκληρώνοντας με μείωση του συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, ώστε ο ανώτατος να μη ξεπερνά το 32%. Και χωρίς να ξανά-φορολογούνται τα ίδια εισοδήματα.

Φυσικά, δεν πρέπει να πειραχθεί ο νησιωτικός ΦΠΑ, που είναι όρος οικονομικής επιβίωσης των νησιών μας στο Αιγαίο. Και πρέπει να παραμείνει **μειωμένος...**

-- Δεύτερον, να μειωθεί στο ελάχιστο η δυνατότητα συναλλαγής, δηλαδή η επαφή έφορου και φορολογούμενου. Με ηλεκτρονική διακυβέρνηση! Δηλαδή θα κάνουμε ό,τι γίνεται παντού αλλού. **Όσο μικρότερη επαφή, τόσο λιγότερα περιθώρια συναλλαγής...**

-- Και τρίτον, να αυξήσουμε τις ποινές για όσους επιμένουν να φοροδιαφεύγουν. Να ενισχύσουμε τα **αντί-κίνητρα!**

Όταν μειώνω τους φόρους και κάποιος εξακολουθεί να κλέβει, τότε του αξίζει η πιο αυστηρή μεταχείριση! Κι αυτό θα κάνουμε με ηλεκτρονικούς ελέγχους που κανένας **δεν μπορεί να ξεφύγει**.

Το ΠΑΣΟΚ αύξησε τους συντελεστές και... μειώθηκαν τα έσοδα! Δεν καταλαβαίνει ότι, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές θα υπάρξει **Ανάπτυξη** κι έτσι **θα αυξηθούν τα έσοδα**. Χώρια που λόγω της βαθιάς ύφεσης, τα κέρδη νομικών προσώπων έχουν εξανεμιστεί. Όσο και να φορολογήσεις το τίποτε, **τίποτε θα πάρεις**. Οπότε το δημόσιο δεν κινδυνεύει να χάσει έσοδα από κει. Αλλά η μείωση της φορολογίας είναι αρκετά σημαντική για να επηρεαστεί θετικά το οικονομικό κλίμα. Γιατί αλλάζει την **ψυχολογία**, που είναι η μισή Οικονομία!

Φίλες και φίλοι,

Η μεγάλη διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εκείνο φώναζε παραμονές εκλογών «λεφτά υπάρχουν». Σε ποιους το φώναζε; Στον ελληνικό λαό. Λεφτά γιατί; Για να μοιράσει στους ψηφοφόρους του...

Εγώ αντίθετα φωνάζω: **«λεφτά δεν υπάρχουν»!** Σε ποιους το φωνάζω; Στους

δανειστές μας. Ότι δεν υπάρχουν λεφτά για νέους φόρους και νέες περικοπές μισθών

και συντάξεων. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι **να κόψουμε δημόσια σπατάλη**.

Και τώρα πια κανείς δεν αμφιβάλλει ότι υπάρχει τεράστια δημόσια σπατάλη.

Όμως, για να τα επιτύχουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε και κάτι ακόμα: την **ομπρέλα της Ευρώπης**. Τώρα χρειαζόμαστε την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ!

Πότε η Κύπρος προχώρησε στην ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, της ΑΟΖ, και κατάφερε να αποκαλύψει το δικό της υποθαλάσσιο πλούτο;

Αφότου μπήκε στην Ευρώπη!

Έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε την Ευρώπη για να αποκαλύψουμε το δικό μας υποθαλάσσιο πλούτο.

Αλλά και η Ευρώπη μας χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά: Γιατί οι μόνες ευρωπαϊκές πηγές ενέργειας είναι αυτές που ήδη ανακαλύφθηκαν ή πιθανολογούνται στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου και της Ελλάδας.

Προσέξτε: **Τώρα εμείς** χρειαζόμαστε την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ...

Αλλά **τώρα** και η Ευρώπη μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ...

Πώς θα ήταν, επομένως, δυνατό να αφήσουμε τώρα, να βρεθεί η Ελλάδα εκτός Ευρώπης ή απολύτως απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη;

Φίλες και φίλοι,

Σας είπα με λίγα λόγια τι θέλουμε να κάνουμε:

Και τώρα σας ρωτώ: **Τι απ'Α όλα αυτά μπορώ να κάνω μαζί με το ΠΑΣΟΚ;**

-- Μπορώ να μειώσω το κράτος, αν πρέπει να μοιράζουμε υπουργεία με άλλα κόμματα σε συγκυβέρνηση;

-- Μπορώ να αλλάξω ένα υπουργό που δεν κάνει, αν πρόκειται να ανατρέψω τις ισορροπίες της συγκυβέρνησης;

-- Μπορώ να κινηθώ με την ταχύτητα που χρειάζεται, αν πρέπει για κάθε βήμα να υπάρχει «σπασμένο τηλέφωνο» ατέλειωτων συνεννοήσεων με άλλους πολιτικούς αρχηγούς σε μια συγκυβέρνηση;

-- Μπορώ να μειώσω τους φόρους, όπως επιβάλλει η δική μου φιλελεύθερη ιδεολογία, μαζί με εκείνους που αύξαναν τους φόρους;

-- Μπορώ να κάνω την Εξεταστική για το πώς φτάσαμε στο Μνημόνιο, μαζί με εκείνους που μας έβαλαν στο Μνημόνιο;

-- Μπορώ να λέω αλήθειες στο λαό, μαζί με εκείνους που κορόιδευαν τον κόσμο;

-- Μπορώ να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα μαζί με εκείνους που απομόνωσαν την Ελλάδα;

Για να το πω απλά: μπορώ να νοθεύσω τις ιδέες μας και το πρόγραμμά του κοινωνικού φιλελευθερισμού - με τους θεματοφύλακες του κρατισμού που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τη χώρα;

Μπορώ δηλαδή να φτιάξω ένα ευέλικτο κράτος μαζί με εκείνους που θέλουν το κράτος τεράστιο, ανεύθυνο, παλαιοκομματικό και τελικά επικίνδυνο;

Εμείς ζητάμε καθαρή εντολή και ισχυρή πλειοψηφία, για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν, αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος. Για να ξανασταθεί η Ελλάδα στα πόδια της.

Φίλες και φίλοι,

Ζητώ ισχυρή εντολή και για ένα λόγο ακόμα:

Για να μπορέσω να αγκαλιάσω όλους τους Έλληνες!

Δεν θέλω να κυβερνήσω **αθροίζοντας κομματικές αδυναμίες**.

Θέλω να κυβερνήσω **απελευθερώνοντας τις δυνάμεις ολόκληρου του Έθνους**.

Όσο μεγαλύτερη δύναμη μας δώσετε, τόσο ευκολότερα θα ξεπεράσουμε τους μικροκομματικούς εκβιασμούς και θα απευθυνθούμε στο σύνολο των Ελλήνων.

Θέλω να κάνουμε το μεγάλο άλμα στο μέλλον.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε διχασμένοι. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά τραβώντας ο ένας τον άλλο προς τα πίσω.

Όραμά μας είναι να ξαναπάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας.

Να ξαναπάρουμε τη χώρα μας στα χέρια μας.

Με **Ανάκαμψη, Κοινωνική Συνοχή, Μεγάλες μεταρρυθμίσεις και Ανάπτυξη**.

Όστε να απαλλαγούμε πολύ σύντομα από τα δεσμά του Μνημονίου και του υπερδανεισμού.

Και βεβαίως, το πρώτο που θα επιδιώξω είναι **να σταματήσει η άνοδος της ανεργίας**.

Η ανεργία είναι η χειρότερη αρρώστια μιας κοινωνίας. Διαλύει τα πάντα. Διαλύει αυτούς που έχει ήδη χτυπήσει. Και διαλύει κι όλους τους υπόλοιπους που έχουν ακόμα εργασία, αλλά φοβούνται ότι θα τη χάσουν κι εκείνοι. Πάνω απ'Α όλα αποθαρρύνει και διώχνει τη νεολαία μας...

Γι'Α αυτό διάλεξα, συμβολικά, να κατέβω ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Μαγνησίας, της περιοχής που έχει την ψηλότερη ανεργία στη χώρα. Αυτούς τους ανθρώπους, έστω και συμβολικά, θέλω να εκπροσωπήσω πρώτα απ'Α όλα...

Φίλες και φίλοι,

Η Ελλάδα θα ορθοποδήσει! Έχει τέτοιο και τόσο ανεκμετάλλευτο Πλούτο, που σε πέντε ως επτά χρόνια θα είναι πρωταθλητής Ανάπτυξης διεθνώς!

Το πρόβλημά μας **δεν** είναι το απώτερο μέλλον. Αυτό εξαρτάται μόνον από μας και από το πώς θα εκμεταλλευτούμε τον Πλούτο μας.

Το πρόβλημα είναι τι γίνεται στο μεταξύ...

Καλούμε την Ευρώπη να πάρει τις μεγάλες πρωτοβουλίες Ανάπτυξης που απαιτούνται, όχι μόνο για να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά για να βοηθήσει όλο τον Ευρωπαϊκό νότο. Ξέρω ότι η Ευρώπη σκέπτεται πλέον τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως τα ομόλογα μεγάλων έργων και, τελικώς, τα ευρω-ομόλογα. Καλώ τους εταίρους μας να το κάνουν μian ώρα αρχύτερα.

Μετά από μια διετία – ίσως και λιγότερο - τέτοιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες Ανάπτυξης θα επιταχύνουν την έξοδό μας από την κρίση.

Άρα το πραγματικό πρόβλημά μας, είναι, ουσιαστικά, **τα επόμενα δύο χρόνια**.

Αυτό απαιτεί άμεση Ανάκαμψη, προτεραιότητα στην Κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα.

Η ψήφος της 6^{ης} Μαΐου, αυτό είναι το πιο κρίσιμο που πρέπει να διασφαλίσει:

Πολιτική σταθερότητα! Για να βάλουμε την Οικονομία να δουλέψει.

Πολιτική σταθερότητα! Όστε η κοινωνία να επουλώσει τις πληγές της και να αποκαταστήσουμε τη συνοχή της.

Πολιτική σταθερότητα! Για να μπορέσει η χώρα να κυβερνηθεί, οι πολίτες να νιώσουν εμπιστοσύνη στο κράτος τους και οι ξένοι εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.

Πολιτική σταθερότητα! Όστε να διαψεύσουμε τους χειρότερους εχθρούς μας και να πολλαπλασιάσουμε τους φίλους μας στο εξωτερικό.

Απευθύνομαι σε ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, πέρα και πάνω από κόμματα.

Δεν σας ζητώ μόνο να ψηφίσετε το Πρόγραμμά μας.

Πάνω απ'Α όλα σας ζητώ, **να νιώσετε ξανά περήφανοι**.

Να πείτε ο καθένας σας, στον εαυτό του και στους γύρω του ότι:

Όχι, τα λάθη του παρελθόντος δεν θα συνεχιστούν πια.

Η χώρα μας έχει προοπτική.

Η Ελλάδα θα τα καταφέρει.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

Τα παιδιά μας έχουν μέλλον στον τόπο τους.

Εγώ μια απόφαση θέλω από σας: Ότι θα τα καταφέρουμε.

Και μια υπόσχεση σας δίνω: Ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει!

Στο παρελθόν, πολλοί πίστεψαν σε εύκολες υποσχέσεις.

Και το πλήρωσε ο τόπος πανάκριβα...

Πολλοί υπέκυψαν στις σειρήνες του λαϊκισμού.

Πολλοί ζητωκραύγασαν την ανευθυνότητα και τιμώρησαν την ευθύνη.

Το πλήρωσε ο τόπος αυτό...

Τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα τέτοια σφάλματα.

Τώρα περισσότερο από ποτέ κρατάτε στα χέρια σας τη μοίρα του τόπου.

Η ψήφος σας θέλω να εκφράζει **Αυτοπεποίθηση**, όχι απελπισία...

Υπερηφάνεια, όχι ταπείνωση...

Η ψήφος σας θέλω να παράγει **πολιτική σταθερότητα** και να στέλνει μήνυμα **αναγέννησης** της Οικονομίας και της Δημοκρατίας μας.

Πιστέψτε στην Ελλάδα! Πιστέψτε στον Έλληνα.

Το στοίχημα είναι ολονών μας:

Η Ελλάδα θα τα καταφέρει!

Ελάτε να κερδίσουμε το στοίχημα αυτό. Όλοι μαζί!

Όλοι μαζί!

Δώστε μας τη δύναμη ενός Έθνους

Για να κερδίσουμε τη μάχη της πατρίδας!